

Hervormde gemeente Ouddorp



Postadres: Weststraat 2 3253 AR Ouddorp
Aanvang diensten Dorpskerk: 9.30 uur en 18.00 uur
Website: www.hervormdoudorp.nl
Kerkdiensten beluisteren: www.kerkomroep.nl
Kerkrentmeesterlijk beheer: IBAN: NL87 RABO 0341 6707 07
Diaconie: IBAN: NL65 RABO 0341 6707 15
Activiteitencommissie: IBAN: NL18 RABO 0146 3826 25
activiteitencommissie@hervormdoudorp.nl

Nieuwsbrief *Kleine Kracht*, maart 2025

20^e jaargang no 5

Volgende nieuwsbrief D.V. 4 april 2025.

Overdenking

De drinkbeker van het Nieuwe Testament...

Desgelijks ook den drinkbeker na het avondmaal, zeggende: Deze drinkbeker is het nieuwe testament in Mijn bloed, hetwelk voor u vergoten wordt. Lukas 22:20.

De Lijdenstijd komt er aan...Jezus gaat Zijn laatste Pascha vieren.

Kom lezer, laten we behoedzaam de trap oplopen naar die opperzaal, en de deur zachtjes openen en daar in de deuropening blijven staan, om in eerbied en heilige nieuwsgierigheid mee te luisteren. Wat zei de Heere Jezus ook al weer? Hoor: 'Ik heb grotelijks begeerd, dit Pascha met u te eten, eer dat Ik lijde; Want Ik zeg u, dat Ik niet meer daarvan eten zal, totdat het vervuld zal zijn in het Koninkrijk Gods.' Zo keek Hij de kring rond van de 12 apostelen. Dat deze Jezus er zo sterk naar verlangde om met dat soort mensen, die toen het er echt op aankwam Hem allemaal in de steek lieten, dat Hij met zulke zondaren, zo graag wilde samenzijn... Ja, want Hij wilde Zijn liefde kwijt. Hij zoekt omgang en gemeenschap met verloren schapen, met weggelopen zonen en dochters.

Uit pure genade geeft Hij hongersnood aan de verloren zoon uit Lukas 15. Uit pure genade heeft Hij de weg gedwarsboomd voor de verloren dochter uit Hosea 2 en haar weg met prikkels en doornen omgeven. God maakt het hen net zo lang moeilijk, totdat ze ten einde raad, bij de varkensvoerbak (Lk.15:16 e.v.), en in de woestijn (Hosea 2:13) hun God zullen nalopen en met smeking en geweent (Jeremia 3:21-25) en verslagen bij de altaren van hun afgoden uitroepen: Zie hier zijn wij; wij komen tot U... Alsof ze smeken: Wilt U ons nog hebben..? O, we kunnen het zo goed begrijpen als U zeggen zou: 'Nee, nou hoeft het niet meer! Ga alsjeblieft weg! Je stinkt niet uit je mond, je stinkt uit je ziel!

MAAR DAT ZEGT HIJ NIET!!!

Hij zegt: Keert weder, gij afkerige kinderen! Ik zal uw afkeringen genezen. (Jeremia 3) En dan zeggen zij: Zie, hier zijn wij, wij komen tot U, want Gij zijt de HEERE, onze God! En daarna belijden ze: Waarlijk, tevergeefs verwacht men het van de heuvelen en de menigte der bergen; waarlijk, in den HEERE, onzen God, is Israëls heil! En wat zeg jij dan, wat zegt u dan? O zeg alsjeblieft met heel je hart: Amen amen!

Maar terug naar die bovenzaal: Na het brood deelt de Heere Jezus de beker rond en zegt: Deze drinkbeker is het nieuwe testament in Mijn bloed, hetwelk voor u vergoten wordt. Luk. 22:20. Waar kom je die uitdrukking ook tegen? In Exodus 24. Daar was Mozes bezig om zich voor te bereiden op die heilige 40 dagen, met God alleen, op de berg Sinaï. Vooraf zien we hem samen met Aäron, en diens zonen Nadab en Abihu en met 70 oudsten. Mozes maakt het volk eerst al die woorden en rechten bekend van de HEERE en dan zegt het volk als vanuit één mond: 'Al deze woorden die de HEERE gesproken heeft, zullen wij doen.' Mozes beschrijft al die woorden en de volgende dag maakt hij een altaar, onder aan de berg Sinaï en zet dan 12 kolommen, (soort rechthoekige stenen die hij rechtop zet) die het volk Israël vertegenwoordigen. Dan komen er een paar jonge mannen aan, die enkele koeien als brandoffers en dankoffers offeren.

En kijk wat er nu gebeurt: De helft van dat bloed doet Mozes in bekkens, of grote schalen.

En de andere helft van het bloed sprengt hij op het altaar dat daar staat. Die 12 stenen zullen ook vast wel bespat zijn met dat bloed. Dat kan bijna niet anders. Wat een schitterende symboliek trouwens! Dan neemt Mozes het boek van het verbond, en leest het voor het volk nogmaals voor en opnieuw zegt het volk: Dat zullen wij allemaal doen...!

En dan gebeurt het: Mozes neemt het bloed vanuit die grote schalen en besprengt het volk ermee, en terwijl hij dat doet roept hij het volk toe: 'Dit is het bloed van het verbond, hetwelk de HEERE met ulieden gemaakt heeft over al die woorden.'

Daar staan al die mensen...en vooraan die 70 oudsten, die het volk vertegenwoordigen. Al die mannen staan daar met bloedspatten op hun klederen. Elke druppel bloed riep hen toe: God heeft met ons een verbond gesloten!

Graag neem ik u mee om de gouden verbondsdraad te volgen, die zich een weg baant door het Oude en Nieuwe Testament, schitterend van Gods barmhartigheid en genade. Lees maar mee in Hebr. 9, het hoofdstuk waar ook de kanttekeningen naar verwijzen:

>> *Want als al de geboden, naar de wet van Mozes, tot al het volk uitgesproken waren, nam hij het bloed der kalveren en bokken, met water, en purperen wol, en hysop, besprengde beide het boek zelf, en al het volk, zeggende: Dit is het bloed des testaments, hetwelk God aan ulieden heeft geboden.* << Hebr.9:19 en 20.

En als de Heere Jezus dan zegt bij de drinkbeker, na het avondmaal (de beker van de dankzegging) 'Deze drinkbeker is het nieuwe testament in Mijn bloed, hetwelk voor u vergoten wordt' dan begrijpt u toch wel dat de discipelen als Joden niet alleen aan Jeremia 31, maar zeker ook aan Exodus 24 gedacht hebben! (Het Griekse woord voor verbond is vaak vertaald als *testament*).

Een brandoffer legde alle nadruk op overgave, totale toewijding. Dat offer belichaamde ten eerste de Heere Jezus die Zich aan de Vader geeft (Psalm 40) om daardoor Zich aan de zondaar te geven; ten tweede betekent het dat de zondaar zich overgeeft en toewijdt aan deze God, Die in Christus de wereld met Zichzelf verzoend heeft! (2 Kor.5:19-21)

Volgt u het nog?

De Heere Jezus zegt dus, daar in die bovenzaal: Dit is het nieuwe verbond, het nieuwe testament, want al dat bloed van vroeger wees heen naar Mij, maar dit is het nieuwe verbond, want dit is het bloed van Mijzelf, want Ik ben het Lam Gods, het Pascha-Lam dat Mijn Vader straks zal slachten op het kruis-altaar. Met dit bloed zal dat nieuwe verbond van Jeremia 31, door Pinksteren heen bezegeld worden. Dit bloed is a.h.w. de inkt waarmee de Heilige Geest Gods wet in onze harten schrijft. Vanuit het Mattheüs-evangelie weten we dat de Heere Jezus dan zegt: 'Drinkt allen daaruit, want dat is Mijn bloed, van het nieuwe testament, hetwelk voor velen vergoten wordt tot vergeving der zonden.' Is er een heerlijker, genadiger, royaler bevel denkbaar: 'Drinkt allen daaruit?!'

Daar staat Mozes: met ruime en krachtige armzwaai sprengt hij het bloed op de oudsten en het volk. Zo moet de verkondiging zijn: bloed sprengend vanuit het bekken, de schaal van het evangelie. En in het avondmaal geeft de gelovige het antwoord: 'Ja Heere, ik geloof, kom mijn ongelovigheid te hulp; en daar komt de twijfelende en aangevochten Thomas uiteindelijk: 'Mijn Heere en mijn God!' Daar komen ze, de beproefden, de gebondenden die hopen op Zijn woord en dwars door het verdriet, het verlies en de wanhoop heen, zeggen ze: 'Ik weet mijn Verlosser leeft'. Daar komen ze, de tollenaars, de leugenaars, de oplichters, overspelers en moordenaars, met een noodkreet van berouw en verlangen in het hart: 'O God, wees mij zondaar genadig.. Gedenk mijner als gij in Uw Koninkrijk gekomen zijt (en nu al zo lang gekomen is!) Maar daar komen ook 'Paulussen': Ik ben verzekerd dat niets en niemand mij zal scheiden van de liefde van Christus'. Daar komen ook de Elizabeths die weten wat het is om zich terug te trekken met God en in Hem alleen te roemen; en de Maria's, dienaressen van de Koning: 'zie de dienstmaagd van de Heere, mij geschiedde naar Uw woord; de Anna's: die niet wijken uit de tempel met vasten en bidden...en daar komen ook Maria Magdalena's, al waren ze vroeger zeven keer bezeten van de duivel, op Paasmorgen ziet Maria haar Redder en roept ze het uit: Rabbouni, nadat Jezus haar bij haar naam roept (Jes.43:1b).

Nog één ding: weet je wanneer God al bij zovelen begonnen is om dat verbondsbloed te sprengen? Toen je besprenkeld en overgoten werd uit dat zilveren bekken, de doopschaal.

O geef spoedig antwoord, door Hem te belijden met je ja-woord, en door Hem te gehoorzamen als Hij zegt: Neemt eet, dat is Mijn lichaam.... En neemt de drinkbeker (al is hij dan heel klein in deze corona tijd, maar daardoor zeer geschikt om mee naar huis te nemen en te bewaren) en doe wat Hij zegt: 'Drinkt allen daaruit, want dat is Mijn bloed, van het nieuwe testament (verbond), hetwelk voor velen vergoten wordt tot vergeving der zonden. Wat een Evangelie... Soli Deo Gloria... Halleluja!

Ds. M.C. Schreur

Uit de pastorie

Meeleven met

>Jan & Nelie (Hofdijksweg 35, 3253 KC - Ouddorp) en familie werden afgelopen woensdag 29 januari opgeschrikt door het toch onverwachte sterven van de vader van Jan, dhr. Cornelis Mierop, op de leeftijd van 68 jaar. Psalm 39:10 stond op de kaart vermeld: 'Ik ben verstomd, ik zal mijn mond niet openen, want Gij hebt het gedaan.' We wensen Jan & Nelie en hun kinderen Lisa, Rosa en Harm, en de weduwe Elly Mierop-Bolle, alsook de verdere familie van harte sterkte toe. De Heere zij jullie nabij. Hij, die door den nood gedreven, Zich tot Hem om troost begeeft; Die zijn hoop, in 't hachlijkst lot, Vestigt op den HEER, zijn God... Psalm 146:3 berijmd.

>Een woord van dank voor uw meeleven met onze dochter Lydia Mosterd, die nadat ze weer thuis mocht komen, toch weer opgenomen moest worden vanwege dezelfde pijnen ten gevolge van de nierstuwung. Dit ontstaat omdat de baarmoeder (zie is nu 22 weken zwanger) de buis tussen de nieren en de blaas dichtduwt. Daardoor raakt de nier opgezwollen en dat veroorzaakt een stekende pijn. Daarom is er een katheter gezet. We hopen en bidden dat dit middel gezegend mag worden!

>Mw. Magré Maliepaard (Rustburg 14, 3253 VK) kreeg maandag 3 februari de uitslag van de drie maandelijke controle. Helaas trof de chirurg wat plekjes aan in de weke delen rond de slokdarm. Ze wilden zekerheid dat dit niet iets verontrustends was en daarom moest ze 11 februari voor een PET-scan. Ook werd er vocht achter haar longen waargenomen. Die uitslag van de scan bleek niet goed te zijn, want op meerdere plekken waren plekken gezien die niet goed waren. Ze zouden onderzoeken wat er nog voor behandeling mogelijk was. Inmiddels heeft ze ook een hartecho ondergaan, mede in verband met zorgen vanwege haar kortademigheid en is er een longfoto gemaakt. Dat resulteerde in het feit dat bij haar longen ongeveer 1,5 liter vocht is afgetapt! Het ademen

gaat nu een stuk beter en daar is ze blij mee. Laat er gebeden worden dat de verdere behandelingen toch tot herstel en zegen mogen zijn! Zo moeten we blijven vragen of de Heere Zich over haar en haar gezin wil ontfermen. `Uw macht is groot Uw trouw zal nooit vergaan!` Psalm 93:4.

>Cocky van 't Zelfde ontving dinsdag 18 februari het bericht dat de negen kuren die ze de afgelopen tijd heeft ondergaan, een positief resultaat mochten opleveren. De waarden zijn nu zelfs beter dan voorheen, waardoor ze pas over vier maanden hoeft terug te komen. Wat een blijdschap en opluchting, de Heere zij heel hartelijk gedankt! Loof, loof, mijn ziel, den Hoorder der gebeden; Vergeet nooit één van Zijn weldadigheden; Vergeet ze niet; 't is God, die z' u bewees. En: Loof Hem, die u, al wat gij hebt misdreven, Hoeveel het zij, genadig wil vergeven!

>Br. Cees Grinwis, kreeg donderdag 20 februari de uitslag van de PET-scan en daarop was te zien dat er verdikte lymfeklieren waren onder de oksels en in de lies. Dat was dus geen goede uitslag en daarom zullen er nog verdere behandelingen volgen.

Ook loopt er een uitgebreid bloedonderzoek. Enerzijds is er nu duidelijkheid, -want die tijden van onzekerheid zijn ook vermoeiend- anderzijds moet je deze boodschap ook weer verwerken. Blijf werpen...! "Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u." 1 Petrus 5:7.

>Mw. Ina van Damme (toekomstig adres: Schansweg 23, 3253 VL - Ouddorp) moest toch weer naar het ziekenhuis in Dirksland, zo liet de familie me weten. Ze had veel krachtverlies en het is tot nog toe onduidelijk waar die verzwakking vandaan komt. Ze ligt nu weer veel aan de zuurstof, maar ze heeft geen koorts en ook zijn de ontstekingswaarden niet verhoogd. Ze heeft inmiddels een MRI-scan gehad. Er was een zwelling in het hoofd geconstateerd en er was iets gezien in haar longen. Dat klinkt allemaal erg zorgelijk. We wensen haar en de kinderen toe te doen wat de vier vrienden deden van de ernstige zieke en verlamde man: zij droegen hem (door het dak heen zelfs) tot voor de voeten van Jezus! Zie Markus 2 vanaf vers 3.

>Teun Grinwis (Zeebrekersweg 23, 3253 VS-Ouddorp) is opgenomen geweest in Dirksland vanwege hartritme stoornis. Na onderzoek is hij overgebracht naar het Maasstad ziekenhuis in Rotterdam en daar bleek dat er zich mogelijk een hartinfarct zou kunnen ontwikkelen. Daarom is besloten om tot hartkatheterisatie over te gaan en zijn er twee stents geplaatst en één ader is wat opgerekt. De ingreep ging voorspoedig en er bleek geen schade te zijn aan het hart. Wat een redenen tot dankbaarheid! Psalm 145:6 (berijmd) Er gaat heel wat door je heen, en niet alleen in het ziekenhuis, maar ook thuis voor Aat, maar de Heere heeft gespaard en gezorgd!

25- jarig huwelijks jubileum

Op D.V. 31 maart 2025 hoopt onze scriba, broeder Chris van Huizen en zijn vrouw Corma te gedenken dat ze 25 jaar geleden in het huwelijk zijn getreden. Een groot geschenk! Samen hebben ze lief en leed mogen delen in de achter liggende kwart/eeuw. De Heere gaf jullie Annelein en Ralph. Jullie weten echter ook van verdriet en verlies is in dit opzicht. Een tweede kindje hebben jullie niet lang bij je mogen hebben en moesten jullie al spoedig weer teruggeven aan de Heere. Maar door het verdriet heen heeft de Heere jullie vastgehouden en in Zijn huis gezegend! Jullie mochten destijds onder leiding van ds. C. van den Berg de belijdeniscatechese volgen en samen met anderen belijdenis des geloofs doen. In diezelfde dorpskerk mochten jullie meemaken dat Annelein & Nathan elkaar het ja-woord mochten geven voor Gods aangezicht. En inmiddels hebben ze nog twee keer hun ja-woord mogen geven, vanwege het feit dat jullie reeds twee keer opa en oma mochten worden. Hij schonk Nathan & Annelein de kinderen Piet en Saar. Wat een zegeningen! En zo gaat het leven voort. Er worden bergen werk verzet achter de schermen door jou als scriba en diaken. Naast jouw diakenschap heeft Corma je destijds vele vele avonden moeten en willen afstaan voor al het werk rondom de pastorie en nog steeds mag ik je 'lastig' vallen voor allerhande zaken, en het mooiste is dat je me dan nooit het gevoel geeft dat ik lastig ben. Heel veel zegen broeder samen met Corma, die jou al die 25 jaren trouw terzijde mocht staan, en ook met Ralph die geïnspireerd is door jouw ambacht en nu in hetzelfde werk bezig mag zijn! (en wie weet ook nog eens als diaken!) Jullie weten het: Als je denkt dat je al heel wat gevraagd hebt met die woorden van Paulus in Efeze 3, dan schrijft hij: 'Hem nu, Die machtig is meer dan overvloedig te doen, boven al wat wij bidden of denken, naar de kracht, die in ons werkt, Hem, zeg ik, zij de heerlijkheid in de Gemeente, door Christus Jezus, in alle geslachten, tot alle eeuwigheid. Amen.' Dus vraag en verwacht veel !!! Gods zegen voor de toekomst gewenst, in Zijn nabijheid, en in Zijn liefdedienst, thuis, in de kerk en op het werk en in de zorg!

60- jarig huwelijks jubileum

Zilver is al bijzonder, hoeveel te meer een diamanten huwelijks jubileum!

Wim & Nel van den Andel-den Dunnen mogen op D.V.2 april gedenken dat zij op vrijdag 2 april 1965 elkaar het ja-woord gaven! Sindsdien heeft de Heere jullie al die jaren door bewaard. Jullie hebben al heel wat jubilea achter de rug, maar dat je na een gouden jubileum ook nog een diamanten jubileum krijgt, is beslist niet vanzelfsprekend en dat weten jullie beiden heel goed. Gezondheid is geen vanzelfsprekendheid. Elders in dit maandblad staat de advertentie waarin ook de gemeente wordt uitgenodigd mee te leven en zich samen met jullie dit bijzondere jubileum van 60 jaar te gedenken. Reeds vele jaren mogen jullie genieten van het huisje op de Jonkerstee en ook voor jullie geldt dat destijds onder de prediking van ds. C. van den Berg jullie veel zegen hebben mogen ontvangen, waardoor de Dorpskerk voor jullie op de zondagen het vaste toevluchtsoord mocht worden. Wat fijn dat jullie samen al vele jaren deel mogen uitmaken van de gemeente en dat we jullie vaak mogen ontmoeten op de contactmiddagen en ook regelmatig mogen verwelkomen op de donderdagochtenden, waar jullie ons al verscheidene keren hebben verrast met een traktatie! De Heere zij jullie nabij met Zijn genade en dat het Licht uit Jesaja 60 jullie beider levenspad helder mag beschijnen en verlichten, en dat jullie zelf ook je licht mag laten schijnen voor de kinderen en klein kinderen!

Beroep

Ds. G.R. Mauritz en zijn vrouw en kinderen maken enerverende tijden mee! Naar aanleiding van de stemmingsavond op dinsdag 4 februari, ontving hij op vrijdag 14 februari jl. een afvaardiging van de kerkenraad en beroepingscommissie van *Stad' en Den Bommel* en daarmee was het beroep definitief. De drie weken zijn ingegaan... De kennismakingsavond is inmiddels ook geweest op woensdag 19 februari 2025. En nu en bidden en zingen: 'Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft...! We wensen onze vriend en broeder van harte Gods zegen toe en dat hij wijsheid en duidelijkheid mag ontvangen om te weten wat hij moet beslissen: blijven of gaan..! Wilt u meelevens per post? Schrijf dan naar: Ds. G.R. Mauritz - Kerkstraat 3, 6668 AN Randwijk.

Ten slotte

In de week van woensdag 5 maart gaat de zogenoemde veertig dagen tijd beginnen. Deze wordt voorafgegaan door de eerste lijdenszondag op 2 maart. Dat de eerste drie coupletten van het lied dat de dichteres Jacqueline van der Waals schreef (naar aanleiding van de kruiswoorden) ons zullen helpen te waken en te bidden.

*Als ik in gedachten sta - bij het kruis van Golgotha,
als ik hoor wat Jezus sprak, - voor zijn oog aan 't kruishout brak,
Hoe nog stervende zijn mond - troost voor vriend en moeder vond,
weet ik: "Hij vergeet ons niet, - schoon Hij stervend ons verliet."
Hoor ik dan, hoe Jezus bad - voor wie Hem gekruisigd had,
'k weet dan: "Bij de Heiland is - ook voor mij vergiffenis."*

Vrijdag 7 maart - uitgenodigd voor de verjaardag

Op D.V. maandag 3 maart hoop ik 58 jaar te worden. Wederom nodig ik u en jou van harte uit om op de koffie/thee te komen in de Morgenster en een stukje taart te nuttigen en nog een glaasje fris en van een kleine warme versnapering te genieten. Rond negen uur kwart over negen een moment van samenzang, een korte(!) lezing en dankgebed.

Nou, u/jij begrijpt het: Van harte welkom. U hoeft niets mee te nemen.

Het gaat om uw komst!

Met hartelijke groet, ds. M.C. Schreur

Gemeente nieuws

Vacature diaken

Helaas ontvingen we van dhr. L.P.J. (Leo) Vogelaar (Springert 21, 3253 - EH) bericht dat hij geen vrijmoedigheid had om het ambt van diaken te aanvaarden. We wensen hem en zijn vrouw en gezin de nabijheid van de Heere toe. We hopen dat u als gemeente de kerkenraad in uw voorbede wilt gedenken!

Biddag voor gewas en arbeid

Op woensdag 12 maart is het weer biddag. Samen met de Kon. Beatrix school behandelen we het thema: **'Samen Bidden' n.a.v. Handelingen 12 vers 1 tot en met 19.**

Kom je ook? Komt u ook?

GEMEENTE -AVOND

Op woensdagavond 19 maart is er weer de gemeente avond!

We nodigen u en jou van harte uit om deze avond bij te wonen.

Op deze avond die om **half acht** begint in de Morgenster willen we opnieuw nadenken over de jongeren in onze gemeente, alsook over de financiële situatie en zal er informatie zijn vanuit verschillende groepen en verenigingen.

Censura Morum en Bezinningsavond

Woensdagavond 26 maart wordt er van 19.00 tot 19.20 uur in de consistoriekamer Censura Morum gehouden, aansluitend om 19.30 uur bent u welkom op de bezinningsavond voor het Heilig Avondmaal in de Morgenster.

Agenda, Deo Volente

Zondagsschool



Kom naar de zondagsschool en luister naar de verhalen uit de Bijbel. Elke zondagmorgen gelijk naar de kerkdienst komen we bij elkaar in 'de Morgenster' en we zijn om 12.00 klaar.

We zien weer uit naar jouw komst!

Breng gerust een vriendje of vriendinnetje mee.

We starten half maart met de Lijdenstijd en werken met elkaar toe naar de Paasviering op 2e Paasdag. (in april hoor je daar meer informatie over).

Op zondag 30 maart is er geen zondagsschool in verband met de viering van het Heilig Avondmaal in de kerk.

Vrouwenkring "Sola Fide"

Op **maandag 10 maart** gaan we verder met Bijbelstudie 9 n.a.v. Ruth 4:13-17 met als thema: "Boaz en Ruth trouwen en krijgen een zoon". Ruth heeft veel bijnamen gehad: Moabitische, weduwe, kinderloze, vluchteling, slavin. Maar nu is zij de vrouw van Boaz! God heeft alles ten goede gekeerd! En wat meer is, God heeft hen een

zoon geschonken en in dit pasgeboren kind een lossen gegeven, nageslacht voor Elimélech. De vrouwen prijzen God om wat Hij heeft gedaan in het leven van Naomi en Ruth. Naomi neemt het kindje op schoot en zorgt voor hem. De buurvrouwen gaven hem de naam Obed wat dienaar betekent. Obed kreeg een zoon Isaï en een kleinzoon David. Uit dit geslacht is de langverwachte Messias geboren!

Op **maandag 31 maart** is de laatste Bijbelstudie n.a.v. Ruth 4:18-22 met als thema: "De lijn van Obed naar David". Het boek Ruth eindigt met een geslachtsregister. Geslachtsregisters in de Bijbel laten vooral zien hoe God trouw blijft door generaties heen.

Het boek Ruth ging ten diepste niet over Ruth en ook niet over Naomi, maar het hele boek draait om het werk van Jezus Christus! Die zich ontfermt over mensen die vertrekken naar Moab en zo laat zien dat Hij bij machte is verlossing te bewerken. Hij maakt van vreemdelingen bijwoners, van slaven kinderen en verbitterden geeft Hij een nieuw hart.

De geschiedenis van Ruth is ons uit het leven gegrepen: Verdriet, pijn, onzekerheid, soms zo weinig zicht op Gods beloften, maar toch ook tijden van hoop en verwachting. Aan die God mogen wij ons ook toevertrouwen, ons leven in Zijn hand leggen, schuilen onder Zijn vleugels, ons laten inpassen in Zijn plan. Want Hij heeft, al zien we dat niet altijd, een plan met ons leven. Met de God van Ruth komen we thuis, mogen we wonen in het Broodhuis. Allen weer van harte welkom aanvang 19.30 uur.

Jeugdclub -16

Wat was het gezellig op de schaatsbaan in Breda. We mogen terugkijken op een zeer geslaagde avond. We willen jullie graag weer uitnodigen voor onze volgende clubavond. Deze vindt plaats op **vrijdag 14 maart**. Inloop vanaf 19.15 uur. We willen dan 19.30 uur gelijk gaan starten. Wat we gaan doen is nog even een verrassing. De volgende clubavond zal dan **28 maart** weer zijn. We hopen jullie allemaal weer te ontmoeten op Hoge Pad 7. En voor de jeugd die nog twijfelt? Kom gewoon eens kijken. Het beloven weer gezellige avonden te worden. En neem gerust iemand mee, iedereen is welkom!!

Jeugdclub 16+

Hier een bericht van de 16+ jeugdclub namens Marco Tanis , Martin van Wijk, Johanneke Krijgsman en Cor Nagtegaal. Na enkele avonden, waar we met veel dankbaarheid op terug mogen kijken, zo met elkaar op de Maerenseweg 61 Ouddorp, Ja bij Cor Nagtegaal thuis die dat heel leuk vindt om zijn huis open te stellen voor de jeugdavonden. Hierbij zijn alle 16+ jongeren van onze gemeente en jullie vrienden waar dan ook vandaan van harte welkom, waar we met een warm drankje en koek starten om 20:00 uur en we stoppen om 22:00 uur. We doen Bijbelstudie over de meest uit een lopende onderwerpen. Daarna een spel of onderling gezellig samen zijn met een hapje en drankje. De avonden proberen we met verschillende thema's, zo een mooie club van jongeren te mogen op bouwen. Kom jij ook? Namens het 16+ team van harte welkom. Hieronder zie je welke data we bij elkaar komen, en wat we gaan doen dat kan altijd variëren, maar 29-3 heeft Cor Nagtegaal een idee over straat eten (*street food*), want door samen te eten gebruikt onze Heere Jezus om banden te smeden. Zaterdag **1 maart** Gezellige clubavond, Bijbelstudie, **15 maart** Bezoek Realltime GO (Volg Mij), **29 maart** Gezellige clubavond, samen eten, **12 april** Activiteit/ evt. strand oid., **10 mei** Gezellige clubavond, spel, **24 mei** GO4Chris BBQ.

Contactmiddag

Woensdag **19 maart**. Graag laten we nog veel meer mensen meegenieten van deze middagen! Neem elkaar mee, oud en jong! Het is dus geen bejaardenmiddag, want ieder die kan op de woensdagmiddag is hierbij hartelijk uitgenodigd! Tot dan D.V. **Inloop: 14.30 uur. Wel-kom... Kom-wel!**

Bijbel leesgroep

De vorige keer viel uit vanwege het feit dat ik in Den Bommel moest zijn (voor een avond met beide gemeenten 'Stad en Bommel met de beroepen predikant!), dus we hopen we op **5 maart** alsnog te bespreken wat aan de beurt was voor die vorige keer, **namelijk Esther 7 – 10, Job 1–11 en Johannes 10 – 13**.

De keer daarop is pas **2 april**, er zitten dan dus vier weken tussen. Laten we voor die keer dan ook proberen de vorige keer in te halen, dan zitten we weer op schema..! Als het u en jou niet lukt, lees dan in ieder geval wat voor de 31e avond aan de beurt was: **Job 28 – 42 en Johannes 18 – 21. Probeer echter ook Job 12 – 27 Johannes 14 – 17** te lezen, we hebben daar een maand de tijd voor... Als het toch niet lukt, kom dan toch, je leert er altijd iets van, hoop ik! En zoals eerder gezegd: Naast het onderwijs is er ook de onderlinge ontmoeting!

Gebedsmoment

Het maandelijkse gebedsmoment zal vrijdagavond **28 maart** 19:00 uur gehouden worden in 'de Morgenster'.

Activiteitencommissie

Ter herinnering! Actie maart: Heerlijke lekkernijen!

Bestel vóór **7 maart** heerlijke huisgemaakte boterkoek, appeltaart en advocaat! Steunt u ook de kerk? Bestel dan via deze link <https://bit.ly/HGmaartactie> of scan de QR code. U kunt uw bestelling ook doorgeven aan Anne Heerschap via: 06 15 282 494.

Het volgende kan besteld worden:

Hele appeltaart (24 cm) met rozijnen en zonder voor € 12,50

Halve appeltaart met rozijnen en zonder voor € 6,25

Hele boterkoek (8 pers) € 4,50

Halve boterkoek € 2,25

Advocaat € 8,50

De bestelling kan **zaterdag 15 maart** afgehaald tussen 10:00 en 12:00 uur in de Morgenster. Bezorgen voor €1,- (alleen in Ouddorp) is ook een mogelijkheid.



Kom naar de Jaarmarkt op D.V. 30 mei 2025

Als activiteitencommissie zijn we al weer druk met de invulling voor de jaarmarkt op vrijdag 30 mei, deze datum staat toch ook al bij u in de agenda?

We doen ons uiterste best om op deze markt een gevarieerd aanbod aan kraamhouders aan te bieden, zodat er voor ieder wat wils te vinden is. We zijn nog op zoek naar een ondernemer die op de markt wil komen staan met interieur inrichting, weet u iemand die we kunnen benaderen, neem dan contact op met een van de leden van de activiteitencommissie.

De markt is ook bedoeld om elkaar te ontmoeten en de onderlinge verbondenheid te voelen met jong en oud! We hopen u allemaal deze dag te mogen verwelkomen!

Aanmelden vrijwilligers Jaarmarkt

We zijn dringend op zoek naar hulp voor de markt: vele handen maken licht werk! Het duurt nog even maar het is fijn als we uw naam alvast mogen noteren!. Ben jij/bent u op vrijdag 30 mei beschikbaar voor de hele dag of een dagdeel dan kunt u zich aanmelden bij Anne Heerschap via 06-15282494.

Vrijwilligersavond Jaarmarkt

Alvast voor in de agenda: de vrijwilligersavond voor de Jaarmarkt is dit jaar op D.V. woensdag 28 mei om 19.30 uur in de Morgenster. Over het algemeen duurt deze instructieavond ongeveer een uur. Voor aanvang van de vrijwilligersavond willen we, net als vorig jaar, weer de gebrachte kleding uitzoeken. Meer informatie hierover volgt in de volgende Kleine Kracht.

Inzameling tweedehands spullen, kleding en boodschappen

Dit jaar zamelen we weer diverse spullen in voor de verkoop tijdens de jaarmarkt. Tweedehands spullen (geen grote meubelstukken of grote elektronica!) voor de tweedekanskraam kunnen **vanaf 5 april** bij fam. Meijer (Dorpsweg 39a) gebracht worden. Eerder aanleveren is mogelijk in overleg, u kunt hiervoor contact opnemen met Mathilde van Splunder, 06-20378356.

Heeft u nieuwe of gebruikte (maar nog goede) kleding over? Dan kunt u deze schoon inleveren elke donderdagochtend voor 11.00uur in de Morgenster.

Ook ongebruikte boodschappen kunnen weer ingeleverd worden voor de boodschappenkraam. Let hierbij op dat de producten een houdbaarheidsdatum hebben tot na 30 mei! Deze producten kunnen worden ingeleverd bij Anne Heerschap (Chicoreilaan 5) of Daniël van Koppen (Molenblok 15).

Kinderactiviteiten

Het lijkt ons leuk om op de jaarmarkt een plek in te richten waar kinderen leuke activiteiten kunnen doen, te denken aan een springkussen en spelletjes.

Dit brengt uiteraard kosten met zich mee en daarom zoeken we voor dit onderdeel sponsors. Wilt u ons hierbij helpen, dan kunt u zich melden bij Daniël (06-16257487) of een bedrag overmaken op IBAN: NL18 RABO 0146 3826 25 t.n.v. Activiteitencommissie Hervormde Gemeente Ouddorp o.v.v. kinderactiviteiten.

Ook alvast voor in de agenda

De jaarlijkse fiets(puzzel)tocht zal gehouden worden op DV. maandag 25 augustus.

Verantwoording van uw gaven

Over de periode van 1 t/m 31 januari is het volgende ontvangen:

Kerkrentmeesterlijk beheer

Kerkrentmeesters	1.511,19
Bijdrage energie	1.048,43
Giften per bank en contant	1.080,00
Kerksalans	4.528,34
Totaal Kerkrentmeesterlijk beheer	€ 8.167,96

Diaconie

GBS Steunfonds 1 jan.	156,78
Diaconie 5 jan.	528,53
Wycliffe bijbelvertalers, 12 jan.	233,13
Kerkelijk verenigingswerk, 19 jan.	300,03
GZB Weekdienst, 22 jan.	82,58
Stg. De Pietersberg De Herberg, 26 jan.	260,40
GZB januari	95,50
Gift Diaconie	75,00
Totaal diaconie	€ 1.731,45
Kerkrentmeesters en diaconie samen	€ 9.899,41

Waarde ingeleverde collectemunten € 1.100,25

Verjaardag fonds 2025

Stand vorige keer	0,00
Ontvangen	150,00
Totaal	€ 150,00

Kleine Kracht 20^e jaargang

Stand vorige keer	475,00
Aan giften	<u>349,00</u>
Totaal	€ 824,00

Actie Kerkbalans

Onze jaarlijkse geldwervingsactie, Actie Kerkbalans heeft inmiddels weer plaatsgevonden. We mochten al een heleboel giften ontvangen.

Hartelijk dank daarvoor!

Bent u nog vergeten het antwoordkaartje in te vullen of uw gift over te maken, terwijl u dat wel van plan was, dan een vriendelijk verzoek om dit alsnog te doen.

Ledenadministratie

Verjaardagen

Verjaardagen van gemeenteleden van 70 jaar en ouder zullen vermeld worden met naam en adres. Indien u hier geen prijs op stelt dit graag minimaal 4 weken van tevoren melden bij de scriba C. van Huizen.

5 maart ~ 74 jaar, Dhr. J.B. Bel Hectorstraat 20, 3054PC Rotterdam.

6 maart ~ 72 jaar, Mevr. B. Nauta-Mierop Julianaweg 36, 3253BL.

7 maart ~ 90 jaar, Mevr. M.A. Eijs-Buren Molentienden 87, 3253VG.

7 maart ~ 73 jaar, Dhr. K. Grinwis Koolweg 31, 3253LH.

9 maart ~ 75 jaar, Mevr. C.C. Maaskant-Hageman Marijkeweg 32, 3253BP.

10 maart ~ 73 jaar, Mevr. L.A. van der Velden-van Zanten Van Kerkwijkhof 1, 3253XV.

14 maart ~ 74 jaar, Mevr. N. van der Bok-Mierop Emmaweg 10, 3253BD.

17 maart ~ 87 jaar, Dhr. R. Kleine Broekweg 2, 3253XB.

20 maart ~ 79 jaar, Dhr. P. Breur Alexanderstraat 38, 3253BA.

25 maart ~ 86 jaar, Mevr. A.L. Moerkerk-Breen Molenweg 18 A, 3253AM.

Overleden

- Mevr. T.P. Schaaf-Harskamp

Ingeschreven

- Dhr. en mevr. Bel
- Dhr. M.J. van Driel
- Mevr. J.H. Vreugdenhil

Uitgeschreven

- Mevr. F. Keijzer

Verhuisd

- Fam. Westdijk van Steenkreek 21 naar Steenkreek 31

Zending en Evangelisatie

Welkom op de GZB-dag!

Nog een paar weken en dan is het zover: de GZB-dag op D.V. zaterdag 15 maart in Veenendaal. We kijken ernaar uit om je te ontmoeten!

Zending is niet alleen iets van ver weg; het begint juist dicht bij huis. Dit jaar ontdekken we met het thema 'Deel je leven' hoe God ons roept om ons geloof en ons leven met anderen te delen. Laat je inspireren en bemoedigen door verhalen uit de wereldkerk en ervaar de kracht van samen geloven en delen.

Een dag voor jong en oud, vol ontmoeting, verdieping en geloofsopbouw! Mis het niet en meld je vandaag nog aan via www.gzb.nl/gzbdag.



Doe mee met de potgrondactie 'Plant een Bijbel'!

De potgrondactie Plant een Bijbel is in volle gang! De teller staat nu op 4525 Bijbels. We willen het doel van 10.000 Bijbels bereiken. Bestel t/m 28 februari potgrond en help vervolgde christenen aan een Bijbel. Geen potgrond nodig? Een Bijbel doneren kan ook!

Hoe kunt u helpen?

· Bestel eenvoudig uw potgrond vóór 28 februari 2025 via www.planteenbijbel.nl of bel ons gemeentelid mevr. Krientje Meijer op: 06 105 167 62.

· Haal uw bestelling op D.V. zaterdag 22 maart 2025 bij familie Meijer, Dorpsweg 39a in Ouddorp.

Doe mee met deze bijzondere landelijke actie!

Mannen thema dag

Zaterdag 12 april. Thema: De Eerste en de Laatste. Over het begin en de voltooiing van Gods werk. Sprekers: Ds. A.J. van den Herik (PKN Dordrecht) en Ds. S.M. Buth (CGK Zaamslag) Locatie: Hervormd Verenigingsgebouw De Wingerd, Tholen. Inloop 9:30 uur. Zie verder: <https://www.mannenthemadagen.nl>

Voor onze jongeren

Heilige Doop

'Ik doop jou in de Naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.'

Het zijn woorden die je vast al vaak gehoord heb. Het is een mooie gebeurtenis als er kinderen gedoopt worden. Denk jij wel eens na over je doop?

't Verbaast mij niet als je deze vraag met 'nee' beantwoordt.

Misschien wel omdat je er eigenlijk geen raad mee weet.

Zo'n handeling met een paar druppels water, wat kan dat nu voor een betekenis hebben?

Graag denken we daar over na over dit geweldige gebeuren, om te ontdekken dat de doop de moeite waard is om bij stil te staan, volgende keer DV.

Puzzel

In de psalmen kom je verschillende dieren tegen. Zoek de namen op in de berijmde psalmen en zet ze in het puzzelhok. Van boven naar beneden lees je dan vier woorden.



1. Aan den der woestijnen. (Psalm 102:3)
2. Voor brandaltaar begeren bok of (Psalm 50:4)
3. Geen is heter op de jacht. (Psalm 17:6)
4. Een machtig heir van komen. (Psalm 105:17)
5. Als gunstig heb geleid. (Psalm 80:1)
6. De springt en klautert, van de top. (Psalm 104:9)
7. Gelijk een door 't zilverwit. (Psalm 68:7)
8. Waar schapen zijn, of in de weiden. (Psalm 8:7)
9. Hupp`len als der jongen. (Psalm 29:3)
10. 't Hijgend der jacht ontkomen. (Psalm 42:1)
11. De en de kever kwamen. (Psalm 105:19)
12. En aan de overgeven. (Psalm 63:6)
13. Het briesend moet eind`lijk sneven. (Psalm 33:9)
14. De legt haar jongskens neer. (Psalm

84:2)

15. Als een op stille daken. (Psalm 102:4)

16. Zelfs `d..... die door woeste wouden zwiert. (Psalm 104:6)

17. kriegen onder `t vluchten. (Psalm 29:4)

De oplossing mag je inleveren bij: Jeannet Meijer Zeebrekersweg 8 3253 VS Ouddorp.

Of via E-mail: jeannetmeijer@hotmail.com

Kerkdiensten

Zondag 9 maart 2025

9:30 uur: ds. M.C. Schreur

18:00 uur: ds. M.C. Schreur

Collecte: 1e Project 10 27 op weg met nieuwe gelovigen. 2e Kerk. 3e Bijdrage energie.

Woensdag 12 maart 2025 Biddag voor gewas en arbeid.

14:30 uur ds. M.C. Schreur

19:00 uur ds. M.C. Schreur

Collecte: 1e Diaconie biddagcollecte. 2e Kerk biddagcollecte.

Zondag 16 maart 2025

9:30 uur: ds. H.A. Neervoort, Nieuwe Tonge

18:00 uur: ds. D.J. Budding, Waarder

Collecte: 1e Kerkelijk verenigingswerk. 2e Kerk. 3e Bijdrage energie.

Zondag 23 maart 2025

9:30 uur: ds. M.C. Schreur, Voorbereiding Heilig Avondmaal

18:00 uur: ds. M.C. Schreur

Collecte: 1e Stichting Kom Over en Help. 2e Kerk. 3e Bijdrage energie.

Zondag 30 maart 2025

9:30 uur: ds. M.C. Schreur, Bediening Heilig Avondmaal
18:00 uur: ds. M.C. Schreur, Dankzegging Heilig Avondmaal
Collecte: 1e Stichting In De Rechte Straat. 2e Kerk. 3e Bijdrage energie.

Zondag 6 april 2025

9:30 uur: ds. M.C. Schreur
18:00 uur: ds. M.C. Schreur
Collecte: 1e Evangelisatiewerk gemeente. 2e Kerk. 3e Bijdrage predikantsplaats.

Oppasrooster maart 2025

09 maart – Corrien en Rebecca
16 maart – Nelie en Margriet
23 maart – Julia en Myrthe
30 maart – Femke, Rhodé en Annelien van Koppen
06 april – Emma, Eline en Emma van der Giessen



Geloofwaardig opvoeden



Ontdek de betekenis van Koning Jezus, Leeuw en Lam

Verdiep je in de Lijdenstijd samen als gezin met het pakket
"Koning Jezus, Leeuw en Lam".

Dit unieke pakket biedt alles wat je nodig hebt om bewust toe te leven naar Pasen.

Met een bijbelleesrooster, gezinsmomenten en creatieve verwerkingen ontdekken jullie samen hoe de Heere Jezus zowel de overwinnende Leeuw als het nederige Lam is.

D.V. zondag 9 maart is de 1^e lijdens zondag.

Bereid je voor en bestel het gezinspakket
Voor €19,95 (exclusief verzendkosten)

Ga naar www.geloofwaardigopvoeden.nl en lees meer!